



FINNEPOSTEN

Januar 2014

Her i de våde og kolde måneder kan man mærke, at det er længe siden vi holdte vores succesfulde sommer fest, så nu kommer vinteropfølgeren:

Vinterfest 25 januar. Efter den sædvanlige opskrift medbringer man mad i rigelige mængder til den fælles buffet. Vin, øl, og sodavand kan købes for rimelige priser. Dørene åbnes kl. 18 og vi spiser kl. 18.30 .

I år er der ingen entre! Altså gratis adgang!!

Bestyrelsen byder på en velkomstdrink og natmad i form af hotdogs.

Hvis man spiller et instrument, og gerne vil dele sin musikalske kunnen, er man mere end velkommen til at stille op.

Der vil blive vist film i kælderen for børnene.

Søndag kl. 10 er der kaffe og morgensang til dem der hjælper bestyrelsen med oprydningen.

Sidste år blev Finnebyens vandrepokal Initiativprisen uddelt til Kristian Tylen, hvem mon får den i år?

Fastelavn d. 2. marts klokken 10.30

Vi slår katten af tønden i forsamlingshuset, kom glad og udklædt!

Generalforsamling i forsamlingshuset d. 12 marts

Klokken 18.30, indkaldelse følger.

Finnebyens kor synger på livets løs, og der er lukket for tilgang indtil marts, hvor koret vil opføre et par sange eller to til generalforsamlingen.

HUSK : Vi begynder nu et nyt kalenderår og det er tid til at indbetale kontingent.

Kontonr: 6180-008130302 (kontingent 300 per husstand, 150 for pensionister)

Sidste rettidige indbetalingsdato er 12 marts. (altså til generalforsamling) Husk kun betalende medlemmer kan stemme!

BRUGSFORENINGEN

I løbet af de sidste par måneder, har vi jævnligt mødtes om alt fra laterne-bygning til film-fremvisning, kor og julehygge. Vi har luftet ønsker for huset på Rytterknægten og talt om mulighederne for os alle for fællesskab omkring en bred vifte af aktiviteter. Og med den gode energi der har været, har det givet mod på mere!

Kommunen har stillet huset til rådighed - på den betingelse, at vi løbende aftaler forlængelse, så vi har endnu ikke lovning på huset på længere sigt.

Vedtægter

Vi vil naturligvis gerne dele Brugsforeningens vedtægter med jer og lægger dem på vores Facebook side. Formålet for foreningen lyder bl.a.: Foreningens formål er at skabe et levende og givende miljø for beboere i lokalområdet omkring "Fælleshuset" på Rytterknægten 1, for at styrke det rummende naboskab, samt gensidigt kendskab, fællesskab og samhørighed med hinanden. Dette gøres bl.a. ved at arrangere og formidle kreative, sociale, musiske, håndværksmæssige, gastronomiske, kulturelle, alment oplysende, æstetiske og motorisk udviklende aktiviteter på tværs af køn og alder.

Medlemmer

Vi er nu 45 medlemmer (listen er primært voksne, men vi vil gerne have jeres børn med på listen) af Brugsforeningen og vil selvfølgelig gerne have flere med, så fortæl din nabo om dette fantastiske initiativ. Medlemsskabet koster 10 kr halvårligt og er gratis for børn under 18 år. Pengene kan betales direkte til et bestyrelsesmedlem eller overføres til foreningens bankkonto - oplysninger herom følger på Facebook.

Foreningens mål er at få så mange Finnebyboere og andre fra lokalområdet med og at foreningen får et rigt liv, hvor det er brugerne/medlemmerne selv, der henvender sig med forslag til arrangementer og er ansvarlige for gennemførelsen heraf. Så hermed en opfordring til jer alle om at tage aktivt del i "foreningslivet" og henvend jer gerne til bestyrelsen med spørgsmål og lignende på enten vores Facebook side eller på mail til Malou Svane: malou@wonderland-design.dk.

Vi har heller ikke mailadresser på jer alle, dog en gældende pr. husstand, men skriv endelig, hvis I vil tilføjes maillisten.

Vi glæder os meget til at se jer til de kommende arrangementer:

Den 29. januar kl.18: Fællesspisning

- En særskilt mail følger herom, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til en skål varm suppe i godt selskab.

Den 21.-23. februar: Betonworkshop

- Nærmere oplysninger ved Malou på: malou@wonderland-design.dk eller tlf: 30703084

Den 15. marts kl.10-15: Fuglehusværksted

- Finnebyen gemmer på et utal af uopdagede skatte. En af dem ligger i de mange gode trærester fra diverse byggeprojekter. Med en sav, lidt søm & skruer, en klat Finneby-facade-maling samt en hyggelig byggedag i spejderhuset, kan dette transformeres til de fineste og finurlige fuglehuse. Nogle er mester i at save, andre i at male og nogle helt tredje i at tænke kreative fuglehustanker. Sammen kan vi få en rigtig god dag, både voksne og børn. Hvem ved, måske kan vi allerede til foråret nyde synet af fuglene der indtager de fine nye hjem.