

FINNEPOSTEN



Redaktører: TrineOlsen@finnebyen.dk – AnaBrionesfinnebyen@hotmail.dk

August 2007

Så er det nu! Tour des Chambres søndag d. 19 august.

Som vanligt sætter man et lille flag ud på vejen eller ved døren for at vise at man er hjemme og har lyst til at få besøg. For at undgå at vi alle sidder derhjemme og venter, deler vi arrangementet op i tre dele.

11.00 – 13.00: Lille Finneby

13.00 – 15.00: Svanekevej, Neksøvej, Gudhjemsvej, Arnagervej og Åkirkebyvej.

15.00 – 17.00: Bornholmsvej, Østerlarsvej, Allingevej, Nykersvej, Sandvigsvej, Årsdalevej.

Kl. 18.00 er der fælles grillfest ved børnehaven. Vi håber at folk i den store Finneby vil bidrage med udlån af grill, så der ikke bliver kaos henover Ringvejen. Ellers gør vi som vi plejer – alle medbringer mad og drikke til eget behov. Godt humør og evt. musiske indslag modtages som altid med stor glæde. Rygter siger at Finnebygården spiller 19.30.

Mere om lokalplanen

Ango Winther fremsendte den 26. juni et forslag til Borgmesterens afdeling om at udarbejde en bevarende lokalplan for Finnebyen. Han håber på at det vil blive behandlet på første møde i august. Vi følger spændt med i udviklingen. Der kan læses mere på hans hjemmeside www.ango.dk.

Finnebyens 60 års jubilæum 2008

Det er allerede næste år det sker. Vi har booket forsamlingshuset den 23. august 2008. Så sæt allerede kryds i kalenderen for ikke at gå glip af denne mindeværdige dag.

Vi efterlyser alle slags gode ideer til jubilæumsfesten. Vores egne ideer er gået i flere retninger, f.eks. små filmstykker, historier om mangt og meget, en havebog, et børnekor og meget andet. Vi glæder os til at høre fra jer.

Tegnegalleri

I jubilæets anledning ville vi også gerne trykke en plakat og forskellige postkort. Motiverne skal denne gang ikke være fotobilleder men TEGNINGER. Og således lancerer vi hermed vores Tegnegalleri:

Fra d.d. opfordrer vi alle finnebyboere, såvel store som små, til at tegne finnehuse eller andre finnebyrelaterede motiver (hvad det nu så kan være). Plakaten vil så bestå af en slags collage eller patchwork af alle de modtagne tegninger.

Materialevalget er helt frit. Der må gerne være masser af farve på, men det er ikke et krav.

Formatet må meget gerne være A5, A4 eller A3.

Børn! Jeres tegninger bliver sikkert de mest farverige af alle, og dem ville vi virkelig gerne få fat i. Hold jer ikke tilbage for alle de (arkitekt-uddannede) voksne.

Tegningerne kan afleveres hos redaktørerne eller alle andre medlemmer af bestyrelsen indtil den 21. oktober (slutningen af efterårsferie).

God tegnelyst!

Snegle-dræberen

Af Trine Olsen, Svanekevej

En snegl på vej'n er tegn på regn siger man. I disse tider er en snegl i *haven* et tegn på panik i maven... I hvert fald i min.

For nu er de her vist, dræbersneglene. En enkelt havde fundet vej til vores have og vi trøstede os med at det nok ikke var én af de "farlige" eftersom de siges at optræde i flok. Desværre spottede vi senere flere af dem på den anden side af Paludan Müllers vej og det forlyder at de er set flere steder i Finnebyen. Højst sandsynlig er det ikke første år, der kan have været nogle få eksemplarer tidligere, men det er jo sådan det begynder.

(Det forekommer mig endog at have hørt at de har været noget tid i den lille Finneby, så måske er der hjælp at hente her).

Med fortropperne klar så tæt på os, synes jeg det er vigtigt at vi gør fælles front. Det siges at de er umulige at udrydde når de først har gjort deres entré, men til gengæld kan man ved fælles hjælp holde antallet nede. I det sønderjyske har min familie kæmpet med dem i årevis og gjort sig visse erfaringer, ligesom der mange steder er råd og husgeråd at hente.

Flere af mine kolleger har også stiftet bekendtskab med bæsterne og snakken går ivrigt i kaffepausen. Der er også her mange teorier og de fleste er enige om at man som havejer skal kæmpe for at bevare ejerskabet over sin have. Det psykiske overtag er altafgørende og det kan være givtigt at give sneglene en verbal overhaling på vej ned i spanden. Tag den!

Jeg skal ikke kunne sige hvad der er den ideelle løsning på det slimede problem, men blot opfordre til at vi alle gør noget, når vi falder over dem.

Nogle vælger økologiske ukrudtsmidler, salt, salmiakspiritus, ølfælder (hvidløg og kaffe skulle heller ikke være sneglenes kop te) eller overhældning med kogende vand.

Udover en verbal overhaling og overnævnte, vil jeg anbefale et udmærket redskab, der øger afstanden fra slimet snegl til menneskehånd... Jeg har afprøvet en papiropsamler, der er en lang stang med en gribetang for enden. Den er perfekt til at samle sneglen op med, uden at man behøver at udsætte sine sarte hænder for et slimet bekendtskab. Den har jeg tænkt mig at gå i krig med på div. aftenrunder.

Heldigvis er der også hjælp at hente i naturen – både frøer og pindsvin skulle anse sneglens æg som en delikatesse og det er da teamwork som forstås.

Jeg håber at vi sammen kan gøre sneglenes indtog besværligt, så det mest af alt er os selv der kan have glæde af vores små grønne oaser.

God kamp!



Annoncer

Børnescooter købes

Jeg er interesseret i at købe en brugt børnescooter til et barn på 1 1/2 år.

Venlig hilsen,
Lise Helmer Petersen, Allingevej 3
8610 2386 / 2229 2514

Efterlysning

Hvor er foreningens lange stige?
Henvendelse til
Ove, Bornholmsvej 11
Tlf 86167703 Mobil 24877605