

Finneposten oktober 2006

Har du krammet din nabo i dag?

Den første efterårsstorm har sendt byger af gule blade ned på plænerne, frakkerne er blevet hentet ud af skabet, og julekuglerne er lagt frem i stormagasinerne. Sommeren er uigenkaldeligt forbi for i år. Trist, men sandt.

I Finnebyen betyder det pr tradition, at beboerne efter en lang og festlig sæson med udeliv søger ly bag de spraglede finnebrædder, hvorfra de ikke vover sig frem det næste halve år. Sådan er det bare. År efter år.

Finnebyen med det vidt berømte og berømmede fællesskab går hver til sit, når det bliver efterår. Det betyder, at det er nu du skal tage fat i din nabo, og give ham eller hende et godt kram. Det varer nemlig flere måneder, før I ses igen. Og dog.

Der er jo en vej ud af denne selvpåførte isolation. Dels kan man jo gå ind til naboen, eller over til genboen, banke på døren, og invitere sig selv på kaffe. Eller opfordre dem til at gøre det samme hos dig.

Eller du kan møde op, når Finnebyens grundejerforening har arrangeret en begivenhed, der jo i bund og grund har til formål at gøre livet lettere og behageligere for dig. Eller blot mere spændende. Se nu for eksempel på de to arrangementer, der omtales herunder.

Ana Briones har taget et flot initiativ, der kan gøre denne mørke tid sjov og spændende for børnene og deres forældre. Hun vil give os alle mulighed for at fejre Mortens Aften med sange og lysende lanterner. Er det ikke fantastisk!

Der er også en spændende oplevelse på vej, når vi skal orienteres om tankerne om en lokalplan for vores område. Tænk bare på de dage, da vi alle gik og ventede på at se vores by bulldozed til parkeringsplads for et tysk discount-supermarked! Se, det var en gyser.

Kort sagt – der er ingen grund til at det skal blive kedeligt at bo i Finnebyen, bare fordi det nu bliver efterår. Livet i Finnebyen kan nydes året rundt.

Lanternefest til Mortens Aften

Ana Briones, Østerlarsvej 21, inviterer Finnebyens børn og barnlige sjæle til en to-trins fejring af Mortens Aften:

Første trin er, at vi møder op torsdag den 2. november kl 17.00 hos Ana. Her lærer vi at lave en lanterne af papir, og vi lærer nogle sange, der hører til Mortens Aften.

Andet trin er, at vi mødes fredag den 10. november kl 17.30 på pladsen ved børnehaven, medbringende vores lanterner. Herfra går turen rundt i Finnebyen, for med lys og sange at fejre Mortens Aften.

Møde om lokalplan

Tirsdag aften den 23. januar 2007 er der et orienterende møde om lokalplan for vores område. Mødet holdes i forsamlingshuset.

Nærmere detaljer om mødet vil blive offentliggjort i begyndelsen af januar, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Sikken en fest vi har haft nu i år!

Det kan virke lidt ensformigt, sådan at forfalde til at ville tale om vejret. Men det er alligevel svært at undgå, når det drejer sig om sensommerfesten. Hold da op! Efter den varmeste sommer i flere år fik vi det største, mest spektakulære regnvejr, man kan forestille sig.

Det begyndte ellers fredeligt, om end lidt gråt. Boder blev sat op, ting og sager kørt til på trillebøre, biler og barnevogne, og markiser samlet. Handelen kom så småt i gang, og sangriaen løsnede stemmebåndene på de fremmødte.

Stemningen steg til forventningsfulde højder, da Finneby-gardens medlemmer pakkede blæseinstrumenter og slagtøj ud, og stillede nodestativer op. Men næppe var de første toner klemte ud gennem hornene, før regnen brød løs. Og hvilken regn. Den hamrede løs på de nysamlede markiser, og brød igennem sejldug og hatte indtil alt og alle var gennemblødt. Men orkestret truttede lystigt videre. Deres udsendte medarbejder stod lige bag ved store- og lilletrommen, og havde en fantastisk oplevelse. Ikke af musikken, for den kunne slet ikke høres gennem monsunens rasen. Men ved synet af regnens hidsige dans på lilletrommens skind, og synet af musikeren, der med nogen ængstelse havde et øje på trommens regndans, det andet på sin ølflaske, der på sin position lige i tagdryppet blev mere og mere fyldt. Garden fik dog heldigvis lejlighed til at give sit repertoire endnu et par gange i dagens løb. I tørvejr, vel at mærke. Det var en fantastisk og aldeles uforglemmelig debut.

Det blev en dejlig dag. Men vejret satte sit præg på købelysten. Vi havde i hvert fald rigtig meget med hjem igen, men sætter vor lid til næste års loppemarked. Til den tid er tingene vel også blevet tørre igen.

Musik skal der til

Efter den vel overståede premiere på Finneby-garden, udtaler chefdirigent Ole Skou tilfreds: "Garden blæste os gennem regn og rusk. Vi er på vagt igen, næste gang skyerne trækker sammen på den rigtige måde".

"Men", påpeger han, "der er jo andre anledninger i Finnebyen, som kunne kalde på klimpren, sang og gode slag. For eksempel vores vinterfest, hvor vi håber på at kunne samle mindst et par små musikgrupper til at søde eller krydre maden, og måske spille op til dans bagefter. Jeg vil derfor opfordre alle der har lyst til at forsøge sig, til at melde sig enten hos Ana på Østerlarsvej 21, eller hos mig på Østerlarsvej 7. Pyt så med, at du måske er lidt rusten i mælet, eller din guitar har manglet en streng igennem længere tid. Du behøver ikke engang at have lyst til at optræde, men har måske mere lyst til bare at komme i kontakt med andre interesserede. Meld dig alligevel, så vil vi lave en liste med navnene, og formidle kontakten. Det gælder både store og små. Tænk hvis vi kunne blive en by med flere byorkestre!"

Bedstemorcykel....

Har du en gammel "bedstemorcykel" stående, som du ikke bruger, er jeg meget interesseret i at købe den. Ring til mig, så kommer jeg straks og kigger.

Venlig hilsen
Nanna Handberg
Neksøvej 5
86 16 09 48 eller 26 11 73 18